

*Evert Barten: 'Neem en lees. Augustinus' Belijdenissen'*

*Uitgeverij: Den Hertog, Houten*

*Hardcover, 158 blz. Prijs 19,90*

De auteur Evert Barten, jongerenredacteur bij het Reformatorisch Dagblad, heeft meerdere bewerkingen gemaakt van onder ons bekende boeken. Deze uitgave is zijn vierde oprij. Voordien verschenen de bewerkingen: *De Viervoudige Staat* (Thomas Boston), *Het zien op Jezus* (Ambrosius) en *De Institutie* (Calvijn). En nu dan *Augustinus' Belijdenissen*.

Het is een autobiografische uitgave met 13 boeken (= hoofdstukken), geschreven rondom 397 na Chr. *De Confessiones* (Belijdenissen) gaan over het leven van Augustinus (354-430) en zijn bekering tot het Christendom. In de vorm van een gebed vertelt Augustinus in de eerste negen hoofdstukken zijn levensverhaal. Dan volgen nog vier hoofdstukken. In het tiende hoofdstuk bespreekt Augustinus de vermogens van de menselijke ziel en vooral die van het geheugen. De laatste drie hoofdstukken gaan over de waarde van bekeringen, overpeinzingen over Genesis en de Drie-eenheid.

Het boek begint bij zijn jeugd tot op vijftienjarige leeftijd, de opkomst van de slechte vriendenkring, zijn studie te Carthago, zijn bekering op 32-jarige leeftijd, zijn doop, de dood van moeder Monica, e.a. thema's.

Het werk wordt algemeen beschouwd als de eerste westerse autobiografie. Het boek biedt een ononderbroken overzicht van zijn filosofische en theologische inzichten en het is tevens het meest omvattende werk over het leven van één persoon uit de 4e of 5e eeuw.

Evert Barten heeft een doelgroep van ongeveer 15 jaar op het oog. De bewerker leest eerst het originele gedeelte. Hij bedenkt dan een vraag die bij een jongere zou kunnen opkomen en geeft dan in hedendaagse taal het antwoord. Door de eeuwen heen blijft het werk levens aanspreken tot op vandaag. Het is een goede zaak dat de auteur nu ook dit boek heeft bewerkt. De Belijdenissen vragen, ook aan onze jeugd, om bij het lezen ook jezelf in het geding te brengen en je eigen leven te leren zien in het licht van Gods Woord. Op een bijzondere manier heeft Barten de belijdenissen toegankelijk gemaakt, zoals we dat van hem gewend zijn. Daarbij spreekt hij de hoop uit dat de aanschaf van deze uitgave zal leiden tot het lezen van de oorspronkelijke uitgave van Augustinus zelf.

Tolle lege. Neem en lees! Over de vraag: *'Wat veranderde er verder in uw leven'*, schreef Augustinus: *'Ik ging de Bijbel anders lezen. Het was precies zoals Ambrosius vaak in zijn preken zei: 'De letter doodt, maar de Geest maakt levend,' zie 2 Korinthe 3 : 6. Voor deze tijd las ik ook in de Bijbel, maar ik beschuldigde de mensen in de Bijbel ervan dat ze alles verkeerd zagen. Het was vreemd, maar als de bisschop preekte, ergerde ik me nooit aan zijn woorden. Hij haalde als het ware een sluijer weg, waardoor ik de zaken in de Bijbel opeens anders ging zien. Niet dat ik ze direct voor waarheid aannam, want ik was veel te bang dat ik me weer zou bedriegen.'*

We zien uit naar de volgende bewerking van de auteur. Er zijn immers plannen om aan de slag te gaan met het boek van Maarten Luther over de brief aan de Galaten.